

DOEL EN AKTIVITEITEN van de
WERKGROEP HOMOFILIE VENLO ...

De Venlose werkgroep is een onderafdeling van het landelijke N.V.I.H.-C.O.C. wat door middel van diverse activiteiten integratie van homo's in de samenleving tracht te bevorderen en bewerkstelligen. De werkgroep heeft zowel een hulpverlenende als recreatieve functie. Belangrijkste taak van de werkgroep blijft echter om mensen die moeilijkheden hebben met het leren aksepteren van hun homoseksualiteit te helpen om op een open en vaak nieuwe manier met zichzelf om te gaan. Binnen de werkgroep is het mogelijk om hier door middel van individuele- of groeps- gesprekken mee aan de slag te gaan.

De ervaring leert de mensen hierbij steeds opnieuw dat het praten met anderen over dit gegeven bevrijdend en verruimend werkt, waardoor men weer verder kan.



TOT SLOT ...

Tot het geven van voorlichting, zij het over homofilie, zij het over werkgroep-activiteiten, zijn we steeds bereid.



N.V.I.H.-C.O.C.
Rozenstraat 8,
1016 NX - Amsterdam.



020-234596

WERKGROEP HOMOFILIE VENLO,
Keullerstraat 1,
5911 BK - Venlo.

KONTAKTPERSOON/PERSONEN:



GELOOF JE GEVOEL



Een uitgave van de
Werkgroep Homofilie Venlo.

postbus 611
5900 AP - Venlo.





'Ik schrijf mijn woorden
met lichaam en handen,
spreek met een stem die
aan mij kapotgaat.
Ik ben die liefde
en ik ben die haat
en jij bent die ik ben.
Liefste, wij branden verschrikke-
lijk in onze arme staat.
Er is haast niets meer
dat ons leven laat.'

Hans Andreus.

BIJ DE FOLDER ...

Deze folder van de Werkgroep Homofilie Venlo, ofwel het N.V.I.H.-C.O.C., wil in het kort een eerlijk beeld schetsen van wat homofilie nu werkelijk is en daarnaast beknopte informatie verstreken over het doel en de activiteiten van de werkgroep. Geschreven voor hen, die nauwelijks of weinig bekend zijn met het gegeven homofilie en voor hen die mogelijk op dit moment een ontwikkeling door- maken waarin ze ontdekken dat ze gevoelens ondervinden voor mensen van hetzelfde geslacht.



HOMOFILIE; een oermenselijk ge-
geven ...

Er lopen nog altijd betweters rond die denken te mogen verkondigen dat homoseksuele liefde minder is dan heteroseksuele liefde.

Er zijn anno 1981 nog altijd mensen die denken dat je ziek bent of erger nog; zondig, wanneer je houdt van iemand van je eigen geslacht.

Wij zijn allemaal tégen discrimina- tie maar kunnen daar in de eigen si- tuatie vaak nog maar moeilijk ge- stalte aan geven.

Het is triest te moeten constateren dat met name een mgr.Gijsen, als vertegenwoordiger van de Kerk, daar het slechte voorbeeld in geeft.

Ja, men denkt kennelijk nog steeds dat homofilie een kwestie van mode, erfelijke afwijking, of een voorbij- gaand verschijnsel is.

Stuk voor stuk verklaringen die ner- gens op slaan, hoogstens op onwetend- heid. Onwetendheid die zich uit in discriminerende opmerkingen en die in het leven van alledag veel pijn en verdriet veroorzaakt bij veel ho- mofiele mannen en vrouwen.

Wel mensen vinden nog steeds dat je wel homofiel mag zijn, als je het maar niet in praktijk brengt.

In wezen word je het verbod opgelegd om van een mens te mogen houden, en wat heeft het leven dan nog voor zin? Houden van iemand anders blijkt toch al eeuwen lang het enige wezenlijke te zijn waar het in het leven om gaat. Niemand hoeft een rol te spelen die hem of haar niet past, zie de homo daarom als exact dezelfde mens als

jezelf (en dat is hij ook) met exact dezelfde menselijke gevoelens en be- hoeft. En waar ligt dan in wezen de moei- lijkheid ... ?

INFORMATIE ...

Homofiele mannen en vrouwen vormen een betrekkelijk grote groep uit de samenleving. Ongeveer een op de vijftien, twintig volwassenen is homo- fiel. In gemiddeld een op de acht gezinnen groeit een ho- mofiel kind op. Een menselijk gegeven dat altijd heeft be- staan en zal blijven bestaan. Homoseksueel zijn betekent niet meer en niet minder dan dat je verliefd kunt worden op mensen van je eigen geslacht en dat je daar een liefdesre- latie, inclusief de seksuali- teit, mee aan kunt gaan.

Er is tegenwoordig veel infor- matie over homofilie, niet in de laatste plaats van homo's over zichzelf. Wanneer jij je voor homofilie openstelt, er meer over wilt weten, dat ont- moet je allicht ook homo's die bereid zijn om iets over zich- zelf te vertellen. Grijp dit soort mogelijkheden aan; het kan zijn dat je daardoor angst en onwetendheid bij jezelf en anderen op kunt heffen. En als je zelf homo bent heb je al helemaal geen reden om jezelf de kans op een gelukkig leven te onthouden.